



Van de ca. 6500 basisscholen in ons land waren er zowat 4500 gesloten omdat -een groot gedeelte van- de leraren actie voerde voor meer collega's in het basisonderwijs, om de werkdruk verder te verlagen en de salarissen gelijk te trekken met het voortgezet onderwijs.

In de krant en op TV heeft u daar vast ook iets over meegekregen.

De gezamenlijke scholen in de regio Tilburg -verenigd onder de vlag van Tilburg Primair- hingen het spandoek op wat zegt dat die schoolbesturen trots zijn op hun leraren die elke dag -te kort of geen tekort- met passie en betrokkenheid werken met kinderen. En dat willen zij ook graag blijven doen.

Als directeur van onze school sluit ik mij daar van harte en vol overtuiging bij aan.

De stakingsboodschap is inmiddels wel doorgedrongen in Den Haag en nu nog het daarbij horende structureel gewenste meer geld van ons kabinet zodat onderwijs ook dagelijks vanzelfsprekend blijft de komende decennia.

Want, beste ouders/verzorgers van onze Bunders, het zijn grote zorgen in ons onderwijs. En om eerlijk te zijn, dan mogen wij nog blij zijn in deze regio in vergelijking met de Randstad, waar dagelijks groepen kinderen naar huis worden gestuurd. Ik hoor van collega's in het Westen, dat inmiddels bemiddeld wordt -dat betekent onderwijsgeld besteed wordt- in woonruimte, in leaseauto's om afstanden te overbruggen of individuele bonussen worden verstrekt, alles om maar meer leraren te krijgen.

Binnen ons schoolbestuur is dit ook onderwerp van gesprek in ons directiebestuur en zoeken ook wij naar toekomstbestendige mogelijkheden om aantrekkelijk te zijn als scholen voor nieuwe collega's.

Mogelijkheden die bij ons liggen op het vlak van betrokken teamleden, gemotiveerd, aantrekkelijk onderwijs, ruimte voor eigen ontwikkeling en het gevoel samen school te zijn. Om samen een bijdrage aan de ontwikkeling van uw kind(eren) te kunnen geven.

Ik hoop voor ons in deze regio dat de motivatie het grootste goed blijft en daar zullen we ook alle energie in steken. Vandaar: **# Trots op onze leraren.**

Ik wens u met deze BundersInfo veel leesplezier.

Met vriendelijke groet, mede namens ons team,
Gerard Molenkamp,
schoolleider.

basisschool
de Bunders
samen werken aan talent

45

De Bunders is jarig

WE GAAN HET VIERN !
MAANDAG 18 NOVEMBER
DE HELE DAG

Maandag 18 november gaan we met de kinderen onze 45-ste verjaardag vieren, ons 9^e Lustrum. Precies op die dag in 1974 werd de school opgericht.

Meestal vieren we de verjaardag van de school op de Bundersdag ergens in mei of juni van het schooljaar. Maar nu heeft de Lustrumcommissie een feestdag georganiseerd om samen met onze ruim 380 kinderen te vieren. Wat we gaan doen blijft nog even een verrassing!

Voor de opening van de dag zijn we op zoek naar een of twee oud-leerlingen van De Bunders, die wellicht nu zelf kinderen op onze school hebben. Deze oud-leerlingen willen we enkele vragen stellen over de Bunders vroeger en nu. Hoe was de Bunders toen? Wat zie je nu? Dat soort vragen in een interview.

Bent u oud-leerling?
Kunt en wilt u op deze maandagochtend even tijd maken voor een interview?
Dan horen we dat heel graag.

U kunt contact opnemen met Ilse Franken: i.franken@stgboom.nl of Mariëlle van Oorschoot m.vanoorschoot@stgboom.nl

Andere Activiteiten

Op vrijdag 25 oktober 2019 kreeg groep 8 een rondleiding door Oisterwijk. Het ging over de bevrijding van Oisterwijk.

Als eerste gingen we naar een begraafplaats dat lag naast de st Petrus kerk . Er lagen mensen van verschillende soorten legers die in Oisterwijk om waren gekomen .



Daarna gingen we naar de andere kant van de kerk daar zagen we kogel gaten in de muur zitten .

Hij vertelde ook dat de torens waren weg geschoten omdat de Duitsers dachten dat daar mitrailleur posten zaten .

Daarna gingen we naar het bos daar was een man die ging vertellen over de smeerput. De smeerput was een put waar olie in kon dat werd door vrachtwagens gebracht.

Aan de andere kant van het bos lag een munitie depot van de Duitse leger. het was een slimme plek, zo in het bos omdat je het niet zo goed kon zien. Daarna gingen we een stukje verder fietsen en kwamen we bij de opa van Floris K aan . Hij vertelde dat Rotterdam was plat gelegd door de Duitsers. En dat de overige stenen nog onder het pad liggen sommige stenen staken er boven uit.



Waarom lagen die stenen daar nou? Omdat er vrachtwagens niet door konden omdat de grond te zacht was dus daarom legde de Duitsers die stenen daar neer.

Daarna gingen we naar het Klompven/Bos en Ven. Daar was een man en hij vertelde over dat de Duisters hier zaten tijdens de tweede wereld oorlog. Daarna gingen we naar een wit huis hij vertelde dat daar vroeger de NSB zat en we kregen daar ook foto's van. Na het bekijken van de foto's gingen we naar een monument. Daar was een huis waar Joodse mensen woonden in de tweede wereldoorlog, er liggen nu steentjes in de grond met de namen die daar woonden. Er waren 2 volwassenen en 1 kind in het huis.



Nadat we bij het monument waren gingen we naar het spoor, daar vertelde een mevrouw over dat de trein was opgeblazen door een bom, en daar staat nu een monument van de overgebleven onderdelen van de trein, gemaakt door een Smit. Dit was de info van 75 jaar Oisterwijk bevrijd.

Gemaakt door: Daan Smid en Beau de Beer



Ouderhulp gevraagd voor knutselmiddag Sinterklaas

Voor vrijdagmiddag 15 november zijn wij vanuit de OC Sinterklaas commissie op zoek naar ouders die willen helpen om de school te versieren in Sinterklaasfeer. Denk hierbij aan het ophangen van cadeautjes en andere versiering, knutselen van Pieten, decoreren van ramen, inpakwerk enz. U kunt uw kind meenemen, we zorgen dat het inpakwerk in een aparte ruimte plaats vindt. Wij starten om 14.30uur.

Bent u in de gelegenheid dan kunt u zich aanmelden via de inschrijffijst die te

vinden is naast iedere klas. We hopen op veel enthousiaste hulpouders.

En heeft u nog grote kartonnen dozen -schoendoos of groter? D mag u die afgeven bij onze conciërge Mhr. Giel.



Fietsverlichtingscontrole

De eerder aangekondigde fietsverlichtingscontrole is verzet naar woensdagochtend 13 november. René van Linden, fietsenmaker in Oisterwijk, zal deze controle uitvoeren. Dit geldt voor alle kinderen van Leergroep II en III.

Zorgt u dat uw kind tijdens de actiedag op de fiets naar school komt?

Daarnaast zoeken wij nog een ouder die ons deze ochtend kan helpen om alles in goede banen te leiden (kinderen ophalen, rijden formeren enz). Heeft u zin en tijd om te komen helpen? Stuur dan z.s.m. een bericht via Schoudercom of e-mail naar Ilse Franken (i.franken@stgboom.nl)



Op tijd beginnen

Helaas zien we steeds meer ouders en kinderen te laat op school komen.

Terwijl we juist een uur extra tijd hebben gekregen in deze wintertijd.

Wilt u uw kind helpen om tijdig te kunnen starten in hun groep?

Vertrekt u dan op tijd van huis.

Wij gaan u vanaf komende maandag helpen, door u daar attent op te maken.

Even voorstellen



Ik ben Nour Jomaa. Ik kom uit Syrië en ik ben 17 jaar oud. Ik woon met mijn familie in Moergestel. Ik ben iets langer dan 1 jaar in Nederland. Mijn hobby's zijn: tekenen en muziek. Nu zit ik op het Schakelcollege in Tilburg op school. Dit is het laatste jaar op deze school. In september 2020 wil ik beginnen op de Rooi Pannen Opleiding Vormgeving. Mijn droom is om modeontwerper te worden! Ik vind het fijn om op jullie basisschool een taalstage te doen, zodat mijn Nederlands nóg beter wordt. Ik loop maandag, dinsdag en woensdag stage, van 11 november tot aan de kerstvakantie, in Leergroep III op het Rekenplein bij juf Sandra.

Ik heet Luuk Weber. Ik ben 16 jaar oud en ik kom vanaf dinsdag 5 november tot en met woensdag 1 juli 2020 als onderwijsassistent stage lopen bij jullie op school. Ik ben op dinsdag en woensdag op school aanwezig. Ik loop bij de bovenbouw stage, op het Taalplein bij Nils. Ik ben dit jaar gestart met de opleiding onderwijsassistent bij de school voor Onderwijs en Kinderopvang in Tilburg. Dit wordt mijn eerste stage! Mijn kwaliteiten zijn dat ik heel behulpzaam, spontaan, zorgzaam en creatief ben. In mijn vrije tijd basketbal ik graag en ik ben net begonnen met rijlessen. Ik ben benieuwd hoe jullie hier op school werken. Ik kom best een lange periode, zodat ik de kinderen goed kan leren kennen en de kinderen mij. Ik hoop aan zoveel mogelijk activiteiten een bijdrage te leveren. Aan het einde van mijn stage hoop ik een goed beeld te hebben van jullie manier van werken en hoe ik dat heb ervaren. Ik hoop op een prettige samenwerking. Laten we er een gezellig jaar van maken. Als er nog vragen zijn, kunnen jullie die altijd aan mij stellen. Ik heb er zin in!



Mijn naam is Tessa de Beer. Ik ben een nieuwe stagiaire. Vanaf 5 november 2019 kom ik hier wekelijks stagelopen op dinsdag en woensdag. In Leergroep III bij Sanne. Ik ben 18 jaar en studeer momenteel aan het ROC Tilburg en doe de opleiding onderwijsassistent. Nu zit ik in het eerste jaar. Zelf heb ik best veel zin om stage te komen lopen. Mijn hobby's zijn shoppen met vriendinnen, of een film kijken. Verder vind ik het ook leuk om te dansen. Ook heb ik een aantal dingen waar ik aan wil werken en die ik uiteindelijk dan ook wil kunnen aan het eind van het schooljaar. Ik vind het ontzettend leuk om kinderen wat bij te leren, maar ook om te zien hoe hun zich ontwikkelen. Een aantal kwaliteiten die ik heb? Ik kan goed naar kinderen luisteren, dus als er wat is dan kunnen kinderen gewoon met mij praten. Ook ben ik heel behulpzaam en help ik graag mensen. Ik heb veel zin om bij jullie stage te gaan lopen, verder hoop ik ook veel van jullie te leren en dat uiteindelijk mijn doelen zijn behaald.

Oproep "Alaaf!"

Aan de vooravond van 11-11, krijgen we niet voor het eerst vragen: Carnaval bij De Bunders moet toch doorgaan? Wij (onze kids) kunnen toch wel naar de disco? Wie wil zich hiervoor inzetten? De organisatie van de afgelopen jaren heeft vorig jaar afscheid genomen. Maar toch is er de wil en wens om op *vrijdag 21 februari* een knallend feest neer te zetten: kindercarnaval in de middag en de jeugddisco vanaf 9 jaar in de avond. Hou je van een feestje? Wil je de kinderen een fantastische Carnavalsdag geven? Dan zoeken wij jou om deze dag mee vorm te geven. Meld je bij een van ons en sluit aan in de polonaise!

Katja van den Boer (mama Natalia – leergroep 3A)
Yvonne van Hellenberg Hubar (mama Marieke leergroep 3F)



Foto's: opa Ben Bloks

